

H Hertog Jan

ONZE JONGENS VOOR HET CAFÉ



MET DE VITARA SPORT BOYS NAAR...

Heerhugowaard

Of de mannen van P geen cool autootje mochten lenen “om eens een zot autotripje te maken”? De vraag stellen aan Suzuki, was meteen de bal terugkrijgen: “Ja, dat kan, maar alleen als jullie er heel Europa mee doorkruisen... Dan mogen jullie een jaar lang op pad met de nieuwste Suzuki Vitara Sport 4x4. En dan maken we er ineens een P-mobiel van!”

Makkie, natuurlijk, met zo’n Suzuki 4x4 raakt een mens overal, en zeker een P-redacteur. Vrijheid, blijheid! Nu alleen nog onze hoofdredacteur overhalen... “Geweldig plan, mannen!” sprak die. “En om het een beetje uitdagend te maken, stel ik voor dat jullie telkens vrijdagavond na de werkuren vertrekken en maken dat jullie maandagochtend voor 9u terug zijn. Deal?”

Slik. “Euh, ja, natuurlijk.” Met zo’n Suzuki 4x4 geraakt een mens toch overal? Maar geraakt hij ook op tijd terug? U ontdekt het elke maand in P. En op Facebook, want we willen het spel natuurlijk eerlijk spelen. Lukt het ons, of lukt het ons niet? U kan het live volgen op facebook.com/vitarasportboys en op www.p-magazine.be.

En om het helemaal spannend te maken, vragen we u om ons uit te dagen. Waar moeten we heen, en wat moeten we daar gaan doen? Met onze Suzuki een pizza gaan eten op een Italiaanse piazza? Met alle plezier! Een Wodka-Red Bull in Sint-Petersburg? Off we go! Of heeft uw kleine uk zijn favoriete knuffel verloren in een Portugees wegrestaurant? Dan gaan we die toch gewoon terughalen!

U vraagt, wij malen de kilometers met onze Suzuki!

Al uw suggesties zijn welkom op redactie@p-magazine.be



DOMME BELGEN?

QUIZZEN IN NOORD-HOLLAND

In Nederland noemen ze ons graag en vaak domme Belgen. Nu zijn we niet grandioos sterk bezig de laatste tijd – Jan Jambonnen, Jacqueline Galants en andere Kris Peetersen in gedachten – maar ons allemaal over dezelfde kam scheren, vinden we niet fijn. Dus rijden we naar het noorden van Nederland om er mee te doen met een caféquiz. Of een pubquiz, zoals de noorderburen het noemen.

TEKST: GREG VAN ROOSBROECK FOTO'S: KOEN DE NEF

“Hadden jullie geen quiz in Breda kunnen kiezen?” vraagt Olav Rovers, organisator van de pubquiz in Heerhugowaard, een dorp van 50.000 inwoners in de provincie Noord-Holland. Dat hadden we inderdaad kunnen doen. Breda is maar een uurtje rijden. En ook Roosendaal is vlakbij. Maar dat is te dichtbij, te vertrouwd, te Belgisch. Daarbij komt: na een weekend Zwitserland, Italië en Spanje is onze veroveringsdrang aangewakkerd. Toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen, parkeerden ze ook niet vlak achter de grens. Tijd dus voor een Belgische Blitzkrieg tot diep in het noorden van Nederland met maar één doel: bewijzen dat Belgen helemaal niet dom zijn.

André Hazes

Heerhugowaard is zo'n tweehonderd kilometer rijden. Zonder verkeer duurt een autorit twee uur. U passeert typisch Neder-

landse plaatsen als Hoogerheide, Bergen op Zoom, Willemstad (niet te verwarren met de hoofdstad van Curaçao) en rijdt netjes tussen Rotterdam en Den Haag. Vervolgens passeert u Amsterdam. Of toch Schiphol, haar luchthaven, om nadien via Beverwijk en Alkmaar en zijn imposante AFAS Stadion uit te komen in Heerhugowaard.

Het dorpje met de sierlijke naam 'het einde van de wereld' noemen, zou de waarheid geweld aandoen. Charmezanger André Hazes heeft er een tijdje gewoond. En Heerhugowaard heeft de grootste emissieneutrale woonwijk van Europa. Door allerlei duurzame technieken, maar ook door het gebruik van zonnepanelen en windmolens, levert het stukje Heerhugowaard meer energie dan dat het zelf verbruikt.

Meest grappige bezienswaardigheid is ongetwijfeld de zogenaamde Caravanboulevard, want op en rond de Pascalstraat in Heerhugowaard liggen zoveel kampeertentwinkels en caravandealers dat



de mensen het een boulevard zijn gaan noemen. Er valt dus wel iets te zien. Ook al zit u drie kwartier rijden verder wel in Den Helder op de Kop van Noord-Holland. En dan hebt u alleen nog Waddeneiland Texel dat u scheidt van het weidse water.

Belgenmop

19u, ergens in de buurt van Delft. De derde file van de dag vult de A4 richting noorden. Het is zelfs geen stapvoets verkeer meer, het is stilstaand verkeer. Tijd om noorderburen te monsteren – er rijden hier opvallend meer Volvo's, ze maken zich minder druk in files – en het geheugen te testen. In tegenstelling tot onze vorige reizen, zijn we deze keer met vier. Vier knappe koppen weten in theorie meer dan drie, maar dan moet dat geheugen wel in gang gestoken worden, zo op een vrijdagavond na de werkweek.

Fotograaf en cameraman Koen vuurt meteen een schot af: “Welke legendarische Nederlandse voetballer overleed onlangs in zijn woonplaats in Barcelona?” “Johan Cruyff!” Een makkelijke natuurlijk. Dat weet zelfs een Miss België. Maar Koen raakt met zijn vraag wel een niet te onderschatten punt aan; de vragen zullen Nederlands getint zijn. Misschien zelfs Hollands. We zitten namelijk nog een stukje hoger dan Amsterdam. En hoeveel weten wij, als Belgen, van die regio af?

Maar het grootste probleem: de quiz begint om 20u. We hebben dus nog maar een uur om van Delft naar Heerhugowaard te rijden. Normaal moet dat volstaan. Maar we staan dus stil. Voor de derde keer al vandaag en dat is uitzonderlijk, zo op een afstand van 200 kilometer. Vorige maand nog overbrugden we met de Suzuki Vitara Sport twee keer 1.500 kilometer zonder één keer in de file te staan. We besluiten Grandcafé De Heeren, het fijne etablissement waar de quiz plaatsvindt, te waarschuwen. “Geen probleem”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. “We zien jullie wel verschijnen.” Het klinkt als: “We zien jullie toch niet verschijnen. Dit is een grote Belgenmop.”

Naast de Albert Heijn

19.59u, Heerhugowaard. Een rode Suzuki Vitara Sport verlaat de Middenweg en vlamt de parking op tegenover Grandcafé De Heeren. Er is nog welgeteld één plaats over. Alsof ze ons toch verwacht hadden. De kroeg waar de vraagwedstrijd plaatsvindt, lijkt in niets op een café zoals wij dat kennen. Grandcafé De Heeren is het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Links een Albert Heijn, rechts een schoenenwinkel, en boven appartementen. Alleen de grote letters van de Nederlandse brouwerij Hertog Jan verraden dat achter deze rode en weinig uitnodigende bakstenen muur daadwerkelijk alcohol geschonken wordt.

Binnen is het evenwel een pak gezelliger. Houten vloer, houten stoelen, oranje sfeerverlichting, netjes in het zwart uitgedoste obern. Helemaal achteraan is een boekenkast. Vlak naast de inkomdeur staat een houten telefooncel. Gaat goed met de uit email opgetrokken birreclameborden tegen de muur. Een Mansfield Bitter zou er zo ingaan. Net als de La Chouffe die ze hier, toch



hoog in Nederland, schenken.

Maar nog belangrijker: we zijn op tijd en hebben onze entree niet gemist. U moet zich dat voorstellen; vier op en top geconcentreerde kerels die gewapend met video- en fotocamera een volledig tot quizruimte omgetoverd café binnen – ja, bijna – stormen, want maar net op tijd. “Dat zullen die jongens uit België zijn...”, laat er eentje zich ontvallen terwijl we hem net niet ondersteboven lopen. Tiens, er heeft dus iemand iets gelekt. Maar we geven het hele gebeuren wel een extra cachet. Olav organiseert elke maand een quiz in dit etablissement. Maar Belgen die tweehonderd kilometer rijden om erbij te zijn, heeft hij wellicht nog nooit gehad.

Geleerde Badeenden

20.15u, Grandcafé De Heeren. Zeventien groepen met maximum vijf leden zullen in totaal meer dan honderd vragen oplossen, verspreid over verschillende rondes. De Vitara Sport Boys – lokaal de *Fitara Spojt Pojs* genoemd – zullen het opnemen tegen roemruchte evenknieën als Politico, Les Penseurs, Team Fritz en Tranquillo. De naam van een groep doet veel. Hij kan hoge verwachtingen scheppen – zoals de Geleerde Badeenden doen – of de indruk geven dat u met een bende idioten op het appel verschijnt – zoals Amnesia, wat geheugenverlies betekent.

Wanneer Olav de Vitara Sport Boys aankondigt met een “Ze hebben 250 kilometer gereden, geef ze een extra groot applaus!”, bekijken onze Nederlandse rivalen ons nog met ontzag. “Zo, sportieve jongens, die zullen ook wel scherp zijn in het hoofd.” *Mens sana in corpore sano*, weet u wel. Maar ook: “Dit zijn quizzers die in België alles al hebben gewonnen en al ver over de grens moeten om het nog een béetje uitdagend te houden.”



Van Dutroux en Kristoff...

De allereerste vraag van de quiz geeft ons zelfvertrouwen de boost van een Arianeraket. Bedoeling is om vijf keer een hit met diepzinnige teksten als tra-la-la, na-na-na of iets gelijkaardigs te raden. *Self Esteem* van The Offspring, bijvoorbeeld. Dat kunnen we, ook al is het allereerste nummer eentje met Hollands gewaue van de bovenste plank. Het torenhoge zelfvertrouwen krijgt evenwel meteen een deuk als Olav vraagt naar de twee zusjes van de Nederlandse zanger Jan Smit en enkele gelijkaardige, typisch Nederlandse vragen. Het eerste gegrikk aan de tafels rondom ons is een feit.

Is er dan geen enkele vraag op Belgische leest geschoeid? Zeker wel. Al na een paar minuten verschijnt het hoofd van kindermoordenaar en -verkrachter Marc Dutroux op de televisieschermen. In welk jaar zijn onfrisse zaakjes aan het licht kwamen? 1996, dat weten we. Opnieuw gegrikk. Net als bij de vraag wie vorig jaar de Ronde van Vlaanderen won. Alle ogen op de *Fitara Spojt Pojs*, die zich met de beste wil van de wereld niet kunnen herinneren dat de Deen Alexander Kristoff in 2015 als eerste over de meet ging. Met de billen bloot, heet zoiets. Het verdict na de eerste ronde: slechts twee teams doen minder goed. Maar na de tweede ronde zijn we al beter dan drie teams. Een diesel, die Vitara Sport Boys.

...naar Jules Schelvis

En zo gaat het de hele quiz op en neer. Een echte hoofdbreker is de naam van de Amerikaanse staat die eindigt op drie klinkers. Gezucht, gevloek, gesnuif. Menig tafel begint zoveel mogelijk Amerikaanse staten op te schrijven. Maar de meesten vergeten Hawai, dat eiland in de Stille Oceaan dat inderdaad drie klinkers telt als u de Amerikaanse schrijfwijze hanteert: Hawaii. De domme Belgen wisten dat. Net zoals de makkelijkste vraag: "Met welke kleur ogen worden de meeste blanke baby's geboren?" (blauw) "Wat is het beroep van Lara Croft uit *Tomb Raider*?" (behamodel, euh, archeologe).

De naam van het ventje dat zijn vinger in een gat in de dijk stopte en zo Nederland behoevde voor een watersnoodramp, lag op het puntje van onze tong, maar vernamen we pas bij het overlezen van de antwoorden: Hans Brinker. De balans na drie rondes: vijfde laatste.

Een echte diesel en wel eentje die soms hapt. Want hoewel deze quiz de gemiddelde *Blokken*-aflevering nauwelijks overstijgt, zit er hier en daar toch een aardig moeilijke vraag tussen waarover we struikelen. Dat de langzittende Duitse buitenlandminister zeer onlangs is overleden, weten we wel. Maar dat zijn achternaam Genscher luidt, is nog iets anders. Nog meer sterfgevallen; dat Jules Schelvis, de laatste overlevende van het Duitse kamp Sobibor, overleden is op 95-jarige leeftijd, hadden we moeten weten als we Nederlander waren geweest. Zeker omdat hij zomaar even zeven nazikampen heeft overleefd.

Rookpauze

Na elke ronde volgt een korte rookpauze. Een Nederlander zou geen Nederlander zijn als hij daar niet van gebruikmaakt om zijn onbekende tegenstander te taxeren. "Doen jullie wel vaker mee aan een quiz?" "Euh, nee. Zien we er dan zo uit?" De rokers zien hun overwinningskansen stijgen. "Hoe komen jullie er dan op om zo ver te rijden voor een quiz?" "We zijn journalisten. We doen dit alleen maar voor een reportage." De rokers zien hun overwinningskansen dalen. Want, zo wil ook het cliché in Nederland, journalisten weten alles. Heeft Rusland een grotere oppervlakte dan de planeet Pluto, dan weet een journalist dat! Net zoals hij weet dat de melk van een nijlpaard roze is! En dat schildpadden kunnen ademen door de anus!

De waarheid is evenwel anders. Uw geheugen en kennis – ja, ook die van een journalist – zijn nog maar de helft zoveel waard vanaf u over de grens gaat. Neem nu die vraag over de CDA, de christendemocratische politieke partij van Nederland. Uiteraard heeft u wel eens van de partij gehoord. Maar tenzij u de politiek van onze noorderburen om god weet welke reden van nabij volgt, bent u niet in staat om de partijleiders ervan op te noemen. (Ja, Jan Peter Balkenende, ja. Eentje dan. En dat niet zonder Google te gebruiken.)

Cruijff!

21.30u. Het uur u. Want zomaar, heel onverwacht, en misschien ook helemaal niet, verschijnt daar een foto van Johan Cruijff.

Een cadeau! Daar hebben we het nog over gehad in de auto! Het Nederlandse voetbalicoon overleed in Barcelona en wel op 24 maart 2016. Longkanke. We weten wel wat over zijn carrière. Zo heeft hij in de Verenigde Staten gespeeld en had hij ooit ruzie met dat andere Nederlandse icoon, Louis van Gaal. Cruijff is trainer geweest van Ajax (duh) en FC Barcelona (duh tot de tweede macht), maar ook van Catalonië. Deze is voor ons. Kan niet missen. En dan volgt er toch weer zo'n vraag die u niet helemaal verwacht had. "Noem de zes clubs waarvoor Johan Cruijff gespeeld heeft." Euh, dé zes? Het is het type vraag waarvan u aan uw linkerteen voelt dat u er niet gaat geraken. Zes! Geen drie, geen vier; zes! Al-le zes! U zou er een van de gratis bitterballen van tegen de muur kwakken. Want Ajax en Barcelona zijn twee. Feyenoord (in zijn nadagen) is drie. Er was zeker nog een Amerikaanse voetbalclub bij. Drie en een half? En dan? Er is zo'n

club in Amsterdam waaruit heel wat goeie voetballers gekomen zijn; AFC DWS. Voluit Amsterdamsche Football Club Door Wilskracht Sterk. De vereniging was ooit de thuishaven van jongens als Ruud Gullit, Rob Rensenbrink, Frank Rijkaard, Piet Schrijvers. Maar daar konden we op dat moment niet opkomen en het was keihard fout geweest ook. Naast Ajax, FC Barcelona en Feyenoord heeft Hendrik Johannes Cruijff eveneens gespeeld voor de Amerikaanse teams Los Angeles

Reiskit

- **BESTEMMING?** Heerhugowaard in de provincie Noord-Holland.
- **WANNEER?** Vrijdag 8 april.
- **DOEL?** De pubquiz van Grandcafé De Heeren die we toevallig tegenkwamen op quizagenda.nl.
- **EN DAN?** Domme Belgen? Dat wilden we even weerleggen door zeker niet als laatste te eindigen.
- **AFSTAND?** 200 kilometer.
- **REISDUUR?** Drie uur in plaats van twee door drie hardnekkige files.
- **PROBLEMEN ONDERWEG?** De files natuurlijk. Maar ook wel zenuwen. Want wat weet een Belg over Nederland?
- **KLIMAAT?** Warm. In Heerhugowaard komen we nog. Al is het maar om een Nederlander onder tafel te drinken in Grandcafé De Heeren.
- **OPPASSEN VOOR?** De Heertjes, de groep die onze antwoordformulieren moest corrigeren. Op een vraag over Engelse crimi's rekenden ze onze Frost helemaal fout. (Ja, we weten wel dat er *A Touch of...* voor moest, maar een beetje medelijden mocht wel!)
- **GOED MEEGENOMEN?** De gratis bitterballen tussen de rondes door. Hozzo, Nederlanders zijn gierig? Het bier hebben we wel moeten betalen.
- **NOG EENS?** Als het EK Voetbal gedaan is. De komende maanden hebben we wel wat beters te doen. Wij wel.

Aztecs en Washington Diplomats én voor het Spaanse Levante. Niets minder, maar ook niets meer. U mag dat thuis dan wel geweten hebben, u wist beslist niet dat een schildpad ook kan ademen door de anus. En wij wel. Alleen was dat geen vraag.

Staande ovatie

Zo ergens rond de klok van elf worden de prijzen uitgedeeld. De zeventiende en dus laatste plaats gaat niet naar de *Fitara Spojt Pojs* en de zestiende evenmin. Maar nummer vijftien hebben we wel proper gehaald. Vijftiende van de zeventien ploegen! Een volledige kroeg staat recht en applaudiseert. Zelfs van de latere topdrie krijgen we de handen op elkaar; Team Fritz, Politico en winnaar Tranquillo met 97,5 punten. Het zijn een voor een ex-winnaars van een vorige editie. Heel wat teams zitten hier dus voor de zoveelste keer. Er is zelfs een algemeen klassement.

"Al bij al hebben jullie het niet gedaan", steekt Olav nog een hart onder de riem. "Het zijn vooral de typisch Nederlandse vragen die jullie genekt hebben en dat is geen schande. Kom volgende maand maar terug." Volgende maand is 13 mei. Tegen dan moeten we weten dat de Friese gemeente Veendam een kleine 30.000 inwoners telt. De eerste Nederlander die voor onze redactieuren staat met een bak bier (geen Heineken!) krijgt van ons een gratis lift naar Grandcafé De Heeren in Heerhugowaard. Da's beloofd. ☐